



## Uitgelezen

### Besef van onze oorsprong

P. Bultynck, N. Vandenberghe, S. Waelkens, 20005. *Leven in steen. Sporen van 4 miljard jaar evolutie.* Leuven, Davidsfonds, 156 p.

Als mensen maken wij deel uit van een natuur wiens geschiedenis veel verder teruggaat dan wij vanuit onze eigen tijdsmaten kunnen inbeelden. Wellicht is daarom de vraag waar wij vandaan komen sinds mensenheugenis één van de meest fascinerende vragen die er bestaan. Dank zij de gezamenlijke inspanning van verschillende natuurwetenschappen zijn wij vandaag in staat sporen naar die oorsprong te lezen 'in steen', gaande van geologische lagen en fossiele bronnen tot sterren en planeten. Die nieuwe kennis maakt de vraag niet minder fascinerend. Zij wakert eerder onze verwondering aan en confronteert ons telkens opnieuw met het besef dat de betekenis daarvan ons begrip te boven gaat. Net in tijden van ecologische crisis kan de confrontatie met het verhaal van de evolutie en de beperkte – en ooit voorbijgaande – plaats van de mens daarin tot de nodige bescheidenheid leiden. Daarom wil ik het voorliggende, mooi geïllustreerd boek, ook aanbevelen. Het is gemaakt naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in Leuven, en biedt vanuit een verscheidenheid aan invalshoeken een overzicht van de huidige kennis over de evolutie van de aarde, het leven en de mens. Wetenschappelijke specialisten brengen telkens op een bondige en voor leken inzichtelijke wijze een stand van zaken van de kennis op het behandelde domein: o.a. tijdschalen, beweging van de continenten, klimaatgeschiedenis, ont-

staan van leven, buitenaards leven, evolutiemechanismen, evolutionaire verbanden. Wie bekommerd is om het broeikaseffect, zal bijvoorbeeld een ruimer kader vinden in het hoofdstuk dat de geschiedenis van het klimaat op aarde bespreekt en verbindt met evolutie. Ook de menswetenschappen ontbreken niet. Een hoofdstuk behandelt de discussie die vandaag opnieuw woedt tussen geloof en wetenschap: hoe moeten we de verhouding tussen scheppingsgeloof en evolutietheorie begrijpen? Verder is een hoofdstuk gewijd aan de manier waarop kunstenaars omgaan met ons evolutionaire verleden, en dat uiteraard met de nodige illustraties.

Jef Peeters

### Overvloed, of hoe juiste vragen niet tot juiste antwoorden leiden

Karim Benammar, 2005. *Overvloed.* Veen Magazines, Diemen, 127 p.

De Nederlandse filosoof en wereldburger Karim Benammar schreef een zeer leesbaar, boeiend, maar vooral ook tegenstrijdig essay over onze overvloed. Hij vertrekt daarbij van de paradox dat naarmate we rijker worden, we steeds minder van onze rijkdom genieten. We voelen ons schuldig omdat we olievoorraden opmaken, de natuur vernietigen en de Derde Wereld aan haar lot overlaten. Toch helpt consuminderen volgens hem allesbehalve. We moeten integendeel onze welvaart op verantwoorde wijze vergroten, bepleit de flaptekst.